



# faggot antinational

MONDAY, JULY 27, 2009

προσπαθώ να φτιάξω μια ενδιαφέρουσα ιστορία αλλά γιατί να φτιάξεις μια ενδιαφέρουσα ιστορία όταν φαίνεται να μην έχεις τίποτα πια να κατακτήσεις; τι προσπαθώ να συντηρήσω πια με αυτό το κωλομπλόγκ; θα ήθελα να αραδιάσω πέντε-έξι κειμενάκια ακόμη αυτοαναφορικά εννοείται να εκπληρώσω αυτό το αδύριστο χρέος προς την ιστολογική μου(;) περσόνα και μετά τέλος; όταν προσπαθούμε να ορίσουμε με τέτοιο τρόπο τα πράγματά μας αυτό σημαίνει κάτι όχι και πολύ ελπιδοφόρο(;) για τον νυχισμό μας, αλλά δεν βιαριέσαι ποτέ ήταν ελπιδοφόρος ο δικός μου για να γίνει τώρα; αυτό το ποστ περιέχει μια απεύθυνση που δεν μπορώ να εντοπίσω αλλά υπάρχει, μπορεί επίσης να επικριθεί από πολλούς ως προς τα κοινωνικοπολιτικά τέτοια που υποδηλώνει-ας πούμε ότι εγώ, ο όποιος γαμημένος μπλόγκερ εγώ, κάθομαι και ξυνομαι αυτό το κωλόβραδο και γράφω αυτοαναφορικές ταυτήρες την ώρα που άνθρωποι υποφέρουν και άλλοι διασκεδάζουν(ταυτόχρονα) γύρω μου αλλά κι αυτό ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα από μόνο του έτσι;

**σκατά στο καλοκαίρι λουιπόν και σαμποτάζ στον**

**ετεροφυλόφιλο ζόφο** <αυτό είναι πάντα επικαιρο αν αναρωτιέστε και ίσως πιο πολύ τώρα που οι έλληνες βολοδέρνουν ημίγυμοι σε παραλίες>\_

POSTED BY LES\_BOI AT 1:18 PM 9 COMMENTS LINKS TO THIS POST

LABELS: VOID

WEDNESDAY, JULY 8, 2009



είναι πλέον συνθισμένο οι φασίστες να επιτίθενται μαζί με τους μπάτσους, είναι συνηθισμένο γιατί είναι νομιμοποιημένο από σύσσωμο τον εθνικό κορμό, αναδημοσιεύω τη φώτο από ελευθεροτυπία για αντιπληροφόρηση εφόσον ξέρω πως αυτά περνάνε στα ψιλά στα μήντια ή δεν περνάνε και η φώτο είναι απ' τον άγιο παντελήμονα 07-07-09, εθνικιστές σε στάση επίθεσης δίπλα στους μπάτσους ενώ πλησιάζει αντιρατσιστική-αντιφασιστική πορεία περισσότερων από 2000 ατόμων, ένας φασίστας ετοιμάζεται να πετάξει μολότωφ στο πλήθος, άστοχος και άτυχος όμως καίει τον συναγωνιστή του

**ποτέ και πουθενά τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά!**

POSTED BY LES\_BOI AT 5:35 PM 3 COMMENTS LINKS TO THIS POST

LABELS: PROPAGANDA, POLITIK

THURSDAY, JULY 2, 2009

στη νεκρή λεωφόρο 4η πρωινή ο σιωπηλός ταρίφας μουρμουρίζει κάτι μεταξύ "κα..μέρα" και ".αμήσου" του γνέφω καταφατικά και προφέρω μηχανικά προορισμό, η κλασική μουσική παίζει χαμηλά και μας υποβάλλει καθώς τρέχουμε ανάμεσα σε άλλα αυτοκίνητα που αφήνουν στα μάτια μας μόνο σκόρπια φώτα, κοιτάζει ευθεία και η έκφρασή του είναι σιωπηλή, είναι νέος και όμορφος και ακούει κλασική μουσική, περίεργο ως ύποπτο σκέφτομαι καθώς βυθίζομαι σε ένα εσωτερικό ντελίριο-αποτέλεσμα της βραδινής περιπλάνησης που μόλις έχω κάνει, εικόνες χωρίς ειρμό σπάνε και ανασυντίθενται στο πορτοκαλί των προβολέων. στο τρίτο φανάρι ο ταρίφας αναστενάζει, είναι κάβλα, φαντάζομαι τον πούτσο του, το στήθος του να πάλλεται, ξαφνικός οργασμός και έκφραση αναισθησίας, αναστενάζει ξανά και τότε, στη θέα μια παρέας χαρούμενων μεθυσμένων φοιτητών που βγαίνουν από μαγαζί φωνάζοντας άναρθρα και διαταράσσοντας την ηρεμία του μικρού ταξί μας, αρχίζει τη διακηρυγή του:

"άθλιοι σαυνασασσάροι κωλοτασάντρες αλτσασασσάρες"



« Τι είσαι gay ή κάτι στο περίπου; Τι νομίζεις ότι έκαναν μαζί ο Sid Vicious και ο Johnny Rotten πριν εμφανιστεί η Nancy; Έχεις ακουστά τους Buzzcocks; Που ήσουνα όταν ο Dee Dee Ramone έπαιρνε πίπα στην 42η λεωφόρο; Εάν πολεμάς ενάντια στο κατεστημένο και στην μάζα που σου λέει πώς να φέρεσαι τότε γιατί στο κρεβάτι σου φέρεσαι όπως η μάζα λέει; Ο βασικός τρόπος που το σχολείο, η εκκλησία, οι γονείς και όλες οι αρχές σε κρατάνε υπό έλεγχο είναι με το να σου λένε ποιον να αγαπάς και πώς να γαμιέσαι, σου λένε ποιοι είναι οι κανόνες και πως φέρεται ένας άντρας και πως μια γυναίκα. Ποιοί είναι αυτοί που θα πούμε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι αρρενωπή και ότι ένας άντρας δεν μπορεί να είναι αδερφή;»

Bruce LaBruce/J.B.Jones-homocore manifesto

Θέλω να πω δυο λόγια στους περιφρονητές του σώματος . Κατά τη γνώμη μου, αυτό που πρέπει να κάνουν δεν είναι να αλλάξουν τον τρόπο που μαθαίνουν και τον τρόπο που διδάσκουν, αλλά να πουν αντίο στο σώμα τους-κι έτσι να γίνουν βουβοί . Είμαι σώμα και ψυχή, αυτό λέει το παιδί-και γιατί να μην μιλήσουμε σαν τα παιδιά ; Αλλά εκείνος που έχει ξυπνήσει, εκείνος που ξέρει, λέει : είμαι σώμα πέρα για πέρα, και τίποτα άλλο, και η ψυχή δεν είναι παρά μια λέξη για κάτι που ανήκει στο σώμα . Το σώμα είναι ένα μεγάλο λογικό, μια πολλαπλότητα που έχει ένα νόημα, ένας πόλεμος και μια ειρήνη, ένα κοπάδι κι ένας βοσκός . Το μικρό σου λογικό, αδερφέ μου, το οποίο ονομάζεις πνεύμα είναι κι αυτό ένα μικρό εργαλείο και παιχνίδι του μεγάλου λογικού σου . Εγώ, λες , κι είσαι περήφανος για την λέξη αυτή . Αλλά το μεγαλύτερο, το οποίο δεν θέλεις να πιστέψεις, είναι το σώμα σου και το μεγάλο λογικό του: αυτό δεν λέει εγώ, το κάνει .

Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα-Για τους Περιφρονητές του Σώματος, Φ.Νίτσε

[κλεμμένο απ'το τρίτο τεύχος του Flesh Machine]



Το τι θα περιλαμβάνεται και τι δεν θα περιλαμβάνεται μέσα στα σύνορα του <<φύλου>> θα οριστεί από μια λίγο-πολύ σιωπηρή επιχείρηση αποκλεισμού . Αν τεθεί σε αμφισβήτηση η παγιότητα του στρουκτουραλιστικού νόμου που διαιρεί και οροθετεί τα <<φύλα>> δύναμει της δυαδικής τους διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ετεροφυλοφιλικής μήτρας , αυτό θα συμβεί από τις εξωτερικές περιοχές αυτού του συνόρου ( όχι από μια <<θέση>>, αλλά από τις δυνατότητες σε επίπεδο λόγου που ανοίγονται από το καταστατικό εξωτερικό των

